



KOLONIAAL GENIETEN

Vorbijvarende schepen, spelende dolfijnen en elke avond een prachtige zonsondergang. Het Brunton Boatyard Hotel, aan de natuurlijke haven van Fort Kochi in Kerala, biedt het allemaal.

Als gast van het Brunton Boatyard Hotel waan je je terug in de tijd. De gehele inrichting is gebaseerd op de vroeg-Nederlandse en Portugese koloniale architectuur. Overal steken de strakke witte muren af tegen het donkerbruine hardhout. In de hal hangt zelfs een portret van de Nederlander Hendrik Adriaan van Rhee van Drakenstein. Ooit was die commandeur van Malabar, een kuststrook in de deelstaat Kerala, in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De muren zijn verder behangen met originele Hollandse zeekaarten en authentieke navigatie-instrumenten. Het luxueuze hotel staat op de plek waar de Engelse familie Brunton in 1849 een scheepswerf liet bouwen. Met de vele koloniale kenmerken is het nauwelijks voor te stellen dat het Brunton Boatyard Hotel pas negen jaar bestaat. Het authentieke

karakter is deels tot stand gekomen door bij de bouw gebruik te maken van originele materialen uit de oude scheepswerf.

Niet alleen de 22 kamers hebben uitzicht op de Arabische Zee, ook vanuit de badkamer heb je fantastisch zeezicht. De vertrekken zijn allemaal voorzien van balkons en ruime badkamers. Suites hebben zelfs een aparte eetkamer. Alleen zul je die



Brunton Boatyard

Prijs: vanaf € 290,- tot € 440,-
Info: www.cghearth.com

weinig gebruiken, want dineren doe je in het restaurant dat zich tot de beste eetgelegenheden van Kochi mag rekenen. Geniet er van Indiase gerechten zoals Mulligatawny soep, Kerala viscurry of Cunha Clan's Pork Vindaloo. Ook hier vind je nog Nederlandse invloeden. Zo kun je als dessert een authentieke Hollandse pudding bestellen.

Het hotel verzorgt zelf veel activiteiten. De snelle hoteltender wordt ingezet voor cruises en dagelijks zijn er kookcursussen en yogaklasjes. Cultuur snuiven kan natuurlijk ook. Fort Kochi is niet alleen een vervallen vestingwerk, maar ook een apart wijkje op het schiereiland. Het is een soort mix tussen India en Europa, met schone straten en veel groen. Je vindt er ook de St.-Francis-kerk waar in 1524 de beroemde Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama werd begraven. Vergeet niet een kijkje te nemen in de basiliek van Santa Cruz en het *Dutch Palace*. Na zo'n drukke dag kan de vermoeide toerist zich in een warm bad laten zakken en genieten van de ondergaande zon. Alleen de langzeilende VOC-schepen ontbreken dan nog. (Gary Blake)