



GARY BLAKE

GREAT BARRIER PARADIJS

Natuurliefebbers kunnen hun hart ophalen in het Great Barrier Reef. En in het Lizard Island Resort gaat dat bovendien gepaard met paradijselijke luxe.

Wie weet hoe lang het Great Barrier Reef nog paradijselijk is. Begin april voer er op volle snelheid een Chinees kolenschip op het beschermde rif, met alle olielekage van dien. Maar vooralsnog is het in elk geval een prachtige bestemming, zoals bijvoorbeeld Lizard Island. Als reisbestemming is Lizard Island een heel bewuste keuze. Er zijn slechts twee manieren om het Australische eiland te bereiken: via het luchtruim, per 6-persoons vliegtuig of helikopter vanuit het noordelijke plaatsje Cairns, of per jacht. Bovendien is er slechts één verblijfsaccommodatie.

Lizard Island is in feite een blok graniet van tien vierkante kilometer, omringd door 24 witte stranden, die op hun beurt omarmd worden door een prachtig koraalrif. Daartussenin

bevindt zich een 10 meter diepe lagune, die probleemloos had kunnen figureren in de film *Blue Lagoon*. Het nagenoeg ongerepte eiland is één groot natuurpark en staat dan ook – evenals de drie nabijgelegen kleinere eilanden, Palfrey, South en Bird Island – op de Unesco World Heritage-lijst. Het eiland dankt zijn opmerkelijke naam aan de beroemde ontdekkingsreiziger Captain James Cook, die de eilandgroep kort aandeed in 1770. In zijn logboek noteerde hij: 'De enige landdieren die we hier zagen, waren hagedissen. Dat waren er nogal veel, hetgeen me op de naam Lizard Island bracht.' Cook beklom ook het hoogste punt van het eiland om vanaf daar het doolhof aan omringde riffen te kunnen overzien. Deze plek heet tot op de dag van vandaag Cook's Look. Overigens had het eiland daarvoor

ook al een naam gekregen van de Dingaal-Aboriginals: Jiigurru. Die naam bezigen de lokale Aboriginals nog altijd. Voorheen gebruikten zij het eiland voor de overgangsrites van jonge mannen, en voor het binnenhalen van schaaldieren, (zee)schildpadden en doejons. De hagedissen liet men met rust, zoals ook de negentiende-eeuwse *bêche-de-mer*-vissers geen oog hadden voor deze slissers – zij verdienden vooral goed aan de enorme hoeveelheden zeekommer die zich rond de riffen bevinden. De vissers zijn inmiddels verdreven uit het beschermde gebied, waardoor het

4





MET ENIG GELUK KUN JE OP DE FOTO MET EEN MURENE OF NAPOLEONVIS

koraalrif redelijk in tact is gebleven. Dat zien we goed vanuit het vliegtuigje waarmee we vanuit het 250 kilometer verderop gelegen Cairns komen aanvliegen. Het zicht op het rif vanaf boven is zo fraai dat het bijna jammer is dat we alweer bijna landen. Het Great Barrier-rif doet denken aan een uitgestrekt juweel van goud en groen, gepresenteerd in een lijst van turkoois en aquamarijn. Zoals elke zee een eigen kleur heeft – denk aan het grijs van de Noordzee of het azuurblauw van de Middellandse zee – is het water hier inktblauw, waardoor het rif nog fraaier contrasteert.

Enmaal veilig aangekomen op de smalle landingsbaan, worden we opgewacht door het personeel van het Lizard Island Resort, die ons koele verfrissingsdoekjes overhandigen. Goedgemutst laten we ons naar het resort rijden, waarbij het oog op de

vaste grond al evenzeer verwend wordt als in de lucht.

Het resort blijkt een tropisch privé-paradijs: 40 kamers en suites in de nabijheid van nagenoeg verlaten palmstranden, een open dinerruimte annex terras met uitzicht op de branding, het rif, Osprey Island en de uitgestrektheid van de oceaan. Onze kamer blijkt te beschikken over een veranda met ligbed en hangmat, waarvandaan we zien hoe de yellow bellied sunbirds ijverig de nectar uit de zogeheten “umbrella-bomen” slurpen. Op de begane grond struint zo nu en dan een hagedis voorbij. In de baai liggen verschillende grote jachten voor anker, wat is toegestaan mits je een kamer voor enkele dagen in het hotel boekt. Zo plukken de botenmensen ook de overige vruchten van het resort, zoals dineren in het uitstekende restaurant en genieten van het grote wijnessortiment in de open-

luchtbar, en dat alles ongelimiteerd. Behalve een lushof voor ontspanning, is het resort ook het beginpunt van een oneindige reeks aan (dag)tochten. Bijvoorbeeld naar Cod Hole, met zijn 400 koraalsoorten en 1500 vissoorten een van de beste duikgebieden van de Great Barrier, of naar Dynamite Reef, al even geschikt voor duiken of snorkelen. Leuk souveniridee is om je al duikend te laten filmen, met enig geluk met een murene of napoleonvis. De Great Barrier is enorm uitdagend water voor sportvissers, met zeilvissen die soms wel 450 kilo kunnen wegen. Op die giganten mag echter alleen tussen augustus en december worden gevestigd; de rest van het jaar moeten vissers het doen met onder meer tonijn, koraalforel, makreel en mahimahi. Daartoe kun je als hotelgast de Fascination III charteren, een 51-voets Riviera Platinum Flybridge Cruiser, inclusief crew. Het hotel biedt ook natuurtochten over het eiland onder de deskundige leiding van een bioloog. Je kan hier alle kanten op. Zeilen, tennissen of er met de

motorboot met glazen bodem op uit voor een luxe picknick te water. Wie in wetenschap is geïnteresseerd moet zeker een kijkje nemen in het Marine Research Station, het enige andere onroerend goed op het eiland. Hier onderzoekt een groep internationale wetenschappers de wondere wereld van het Great Barrier-rif. Apparatuur en laboratoria zijn vrijelijk te bezichtigen. Wandelaars kunnen een tocht maken naar Chinaman's Ridge, een pad dat naar de ruïnes leidt van het huisje van vissersvrouw Mary Watson. Mary, haar vier maanden oude baby en haar Chinese dienaar stierven van honger en dorst nadat ze haar huis ontvlucht was voor Aboriginals die het op haar gemunt hadden. Dat zal ons zeker niet gebeuren in het Lizard Island Resort. Voor wie dit alles veel te energiek of bruisend klinkt, is er altijd nog de mogelijkheid om wat te snorkelen in de eigen baai, een bezoek te brengen aan de met schaaldieren gevulde kweekvijver van Watson's Bay, of toch maar weer een boek op te pakken in de hangmat. (Wendy Johnson)



Lizard Island Resort

Prijs 2 nachten voor 2 personen:
3400 - 7500 AUD*

Duikpakket 510 AUD pp
Spapakket 280 AUD pp

Lizard Island Fishing Charters
2750 AUD pd per boot (51-voets
Riviera Flybridge Cruiser)

*: 1 AUD = 0.68 EUR

Prijzen inclusief maaltijden, (non-) alcoholische drankjes, dinghy's en niet-gemotoriseerd watersportmateriaal. De minimale verblijfsduur: twee nachten. Bij een langer verblijf gaan de prijzen omlaag.

Vlucht:

Hinterland-vliegtuig Cairns-Lizard
528 AUD pp retour

Voor overige informatie, zie ook:

- Cairns Marlin Marina:
www.portsfnq.com.au/marina
- Hinterland Aviation:
www.hinterlandaviation.com.au
- 24th Black Marlin Classics (16-23 oktober) georganiseerd door de Lizard Island Game Fish Club:
www.lizardislandgfc.asn.au



